



**home
vrijzicht**

't Facteurke
mei - juni 2026



samen voor wat echt telt

Inhoudsopgave

mei - juni

- 03 - Voorwoord
- 04 - Wist-je-dat
- 06 - Feest
- 08 - Familienieuws
- 09 - Terugblik
- 33 - Nieuws uit de assistentiewoningen
- 34 - Programma mei en juni
- 36 - Pastoraal nieuws
- 42 - De Regenboog
- 44 - Meimaand = communie maand
- 47 - Spel en plezier

Beste bewoner en familie,

De maand mei brengt altijd een gevoel van openheid met zich mee. Het is de tijd van het jaar waarin alles volop in beweging komt: de natuur, de langere dagen, maar ook het leven binnen onze eigen voorziening. Mei nodigt uit om naar buiten te gaan, om samen te genieten en om nieuwe energie op te doen.

Ook hier bruist het van de mogelijkheden. De volgende maanden staan er opnieuw heel wat activiteiten op het programma: momenten om te bewegen, te ontspannen, te lachen, te creëren en vooral om elkaar te ontmoeten. We merken telkens weer hoe waardevol het is om bewoners de kans te geven om te kiezen wat bij hen past – van rustige, huiselijke activiteiten tot levendige groepsmomenten. Het is die variatie die ons dagelijks leven kleur geeft.

Tegelijk blijven we hard werken aan iets dat minstens even belangrijk is: continuïteit en vertrouwdheid in ons team. We weten hoe essentieel het is dat bewoners en familie bekende gezichten zien, mensen die hen kennen, begrijpen en nabij zijn. Daarom zetten we sterk in op het aantrekken én behouden van medewerkers die zich met hart en ziel inzetten. Het vergt een inspanning van heel veel mensen gespreid over een langere periode. Het is een investering die we met overtuiging blijven maken binnen de mogelijkheden die we hebben en binnen de context waarin we met z'n allen nu leven. Deze inspanning draagt immers rechtstreeks bij aan de warmte en stabiliteit die we willen bieden.

In dit nummer vindt u opnieuw een inblik in het leven dat we hier samen vormgeven. Kleine en grote momenten, vastgelegd in woorden en beelden, die tonen hoe rijk onze voorziening is.

Laten we deze meimaand omarmen met openheid, dankbaarheid en verbondenheid – en met het vertrouwen dat we samen blijven bouwen aan een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Veel leesplezier!

Met hartelijke groet,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur



Wist-je-dat...

Kwaliteitslabel Smiley

Sinds 2023 behaalden we het kwaliteitslabel, 'de Smiley'. Dit is het hoogste kwaliteitslabel van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. De Smiley wordt uitgereikt als de maaltijden op een bijzonder hygiënische en kwaliteitsvolle manier worden bereid.

Dit label is 3 jaar geldig. Geregeld komt de firma Quality Guard langs voor een evaluatie. We zijn bijzonder fier dat we opnieuw mooie scores behaalden en zo een nieuw kwaliteitslabel in ontvangst mochten nemen!

Het is niet alleen een verdienste van het keukenteam maar van het volledige huis. Samen voor wat echt telt!



Laadpalen

Wist je dat er op onze hoofdparking laadpalen voorzien zijn voor elektrische wagens?

Artsen als bezoekers kunnen hiervan gebruik maken. Voor het laden hanteren we de tarieven zoals bepaald door de VREG (Vlaamse energieregulator), zodat alles op een eerlijke en transparante manier verloopt.

Deze voorziening is niet alleen een extra service, maar ook een wettelijke verplichting voor parkings met meer dan 20 parkeerplaatsen.

We zijn blij dat we hiermee ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere omgeving.

Wist-je-dat...



Maak even kennis met Els, de nieuwe zorgcoach

"Hallo, mijn naam is Els. Jawel, er lopen hier al enkele naamgenoten rond... (lachend) Ik woon in Wevelgem en heb een lieve zoon van 15 jaar en 2 schatten van katten

Mijn loopbaan begon 25 jaar geleden als logopediste in het woonzorgcentrum van Ingelmunster. Omdat ik geloof dat je nooit te oud bent om bij te leren, volgde ik regelmatig opleidingen en nam ik nieuwe uitdagingen aan.

Zo gaf ik een tijd les aan de opleiding verpleegkunde in Roeselare en werkte ik enkele jaren als verantwoordelijke van het Expertisecentrum Dementie in Gent.



De voorbije acht jaar was ik opnieuw actief in een woonzorgcentrum, als beleidsmedewerker. In 2025 nam ik even een pauze om meer tijd te maken voor mijn gezin. Met een rugzak vol ervaring én nieuwe energie startte ik in januari '26 als zorgcoach in Home Vrijzicht, in het dorp van 't klein ventje.

En wat een warm welkom kreeg ik hier! Dat 'tikkeltje meer' waar Home Vrijzicht voor bekend staat, voelde ik meteen: in de vele activiteiten, in de gezellige sfeer en in het enthousiasme van de medewerkers.

De voorbije twee maanden nam ik de tijd om kennis te maken met bewoners en medewerkers. Ik liep mee op verschillende diensten – bij de zorg- en verpleegkundigen, de nachtmedewerkers en de kringbegeleiders – om de werking van het huis goed te leren kennen.

Als zorgcoach ben ik eindverantwoordelijk voor alle zorgkringen. Je kan het vergelijken met een kapitein die achter de schermen mee waakt over het welzijn van iedereen aan boord. Niet iemand die zegt wat er moet gebeuren, maar iemand die ervoor zorgt dat bewoners zich veilig, goed verzorgd en omringd voelen. Dat medewerkers zich deskundig en gewaardeerd weten.

Samen met de kringcoaches is het mijn opdracht om ervoor te zorgen dat Home Vrijzicht een plek is waar het voor bewoners fijn wonen en voor medewerkers fijn werken is.

Ik kijk ernaar uit om jullie nog beter te leren kennen en samen met het hele team elke dag opnieuw te zorgen voor een huis waar warmte, respect en nabijheid centraal staan."



mei

Jarige bewoners assistentiewoningen

19 mei - Rosa Verborgh - 84 jaar

Jarige bewoners

03 mei - Andre Vanoverberghe - 93 jaar

03 mei - Lena Vandesteene - 88 jaar

08 mei - Julia Brutsaert - 99 jaar

08 mei - Robert De Potter - 91 jaar

11 mei - Augusta Demuynck - 102 jaar

12 mei - Cecilia Quaghebeur - 78 jaar

12 mei - Agnes Monkerhey - 97 jaar

17 mei - Paula Callemein - 93 jaar

21 mei - Frida De Ketelaere - 81 jaar

23 mei - Jacqueline Dejonghe - 82 jaar

25 mei - Maria Debou - 77 jaar

Jarige medewerkers

08 mei - Vanessa Kassel

14 mei - Ilse Van Oost

21 mei - Cindy Bruneel

22 mei - Marleen Platteau

23 mei - Melissa Goudeseune

26 mei - Phebe Bloes

28 mei - Inge De Caesteker

29 mei - Valerie Top

gelukkige
VERJAARDAG



juni

Jarige bewoners assistentiewoningen

9 juni - Freddy Lowagie - 77 jaar

Jarige bewoners

2 juni - Jeanine Dupont - 93 jaar

6 juni - Werner De Smaels - 77 jaar

10 juni - Nelly Fierens - 80 jaar

12 juni - Hubert Deleu - 85 jaar

12 juni - Betty Woutermaertens - 87 jaar

14 juni - Godelieve Dumont - 87 jaar

15 juni - Bernice Devos - 90 jaar

17 juni - Martha Coopman - 97 jaar

20 juni - André Knockaert - 90 jaar

22 juni - Margeretha Carbon - 92 jaar

28 juni - Henri Schoonheydt - 80 jaar

29 juni - Andrea Spruytte - 89 jaar



Jarige medewerkers

02 juni - Kim Goethals

03 juni - Aissa Allermeersch

05 juni - Anne Deruytter

06 juni - Annemieke Surgeon

09 juni - Stephanie Verschate

13 juni - Nancy Deruytter

20 juni - Freya Dehaene

27 juni - Fien Luca

29 juni - Anja Demeersseman



Omdat we één grote familie vormen,
geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.



Op 14 april werden Louka Cuvelier (zorgkundige) en haar partner Joey de trotse ouders van een prachtige zoon "Clément". Ook aan oma Annie (vrijwilliger) proficiat met je achterkleinzoon!

Van harte proficiat en genieten maar!





Een fijne namiddag vol muziek en gezelligheid!

Voor het optreden van Johny Clarysse liep onze zaal mooi vol.
De ambiance zat er meteen in! Vanaf de eerste tot de laatste noot werd er duchtig meegezongen, gewiegd als gedanst!
De beelden spreken voor zich: vooral lachende en genietende gezichten.





Quizers in volle actie!

Elke maand organiseren we een gezellige avondactiviteit voor de bewoners. Dit keer stond een quizavond op het programma waarop familie ook kon deelnemen. Winnen? Dat werd al snel bijzaak.

Het draaide vooral om samen te genieten. Het werd een avond vol fun en lachsalvo's. Alsof dat nog niet genoeg was, smulden we van verse croques, met liefde bereid door enkele bewoners.



Bedankt aan iedereen die erbij was en mee zorgde voor deze mooie herinneringen. Op naar de volgende gezellige avond!



Over generaties heen

De kleuters komen geregeld een lesuur doorbrengen in ons huis, samen met onze bewoners. Zo kwamen ze op kamerbezoek. Steeds zalige, fijne momenten om te delen.



Abstracte kunst

We maakten aquarelschilderijen net zoals de kunstenaar MATISSE. Jong en iets minder jong samen kunstig hand in hand. Hartverwarmend!



Wat een fijne wisselwerking en interacties, bedankt voor jullie bezoek!



Complimentenbrigade op tournee...

Je hoort wel eens dat West-Vlamingen moeilijk complimenten kunnen ontvangen? Wel... 2 maart hadden we geen keuze, want de complimenten vlogen ons hier om de oren. Onze mobiele complimentenbrigade ging langs bij alle kringen. Vergezeld van een lekker stukje chocolade om het helemaal af te maken.

Wat is er hartverwarmender dan op tijd en stond een compliment geven of krijgen? Daar hebben we toch geen complimentendag voor nodig hé? Maar het doet ons wel eens even nadenken om elkaar wat vaker wat extra liefde en positiviteit te sturen.





Schoenenverkoop

De aankoop van nieuwe schoenen is niet enkel omdat de 1ste zonnestralen ons doen verlangen naar de komende mooie dagen. Een goede schoen is ook een belangrijke schakel bij het voorkomen van valincidenten.

De firma Elisée kwam in huis langs met hun nieuwe schoenencollectie. Onze bewoners keken, pasten, pasten nog eens en maakten hun keuze tussen een gemakkelijke schoen, een elegante sandaal of een goedzittende pantoffel. Laat die mooie dagen nu maar gauw komen...





De Academie Boezinge te gast

Zo fijn om jong muzikaal talent te mogen ontvangen! De jongens en meisjes van de Academie Boezinge kwamen langs om het beste van zichzelf te geven met zang en live muziek.





Dag van de vrijwilliger

We nodigden alle vrijwilligers uit om hen te bedanken voor hun warme engagement. We verwelkomden hen met een gezellig ontbijtbuffet, het perfecte moment om de dag samen te starten. Speciale dank aan alle collega's voor de hulp bij de organisatie hiervan! Tijdens een "speeddate" kregen vrijwilligers bovendien de kans om elkaar (nog) beter te leren kennen. Daarna stapten we de bus op richting het zonnige Noord-Frankrijk, waar we ons onderdompelden in de heerlijke couleur locale. We sloten de dag af met een strandwandeling. Wat was het fijn om dit te beleven met zo'n warme en enthousiaste groep!

Ook aan de vrijwilligers die er niet bij konden zijn: een welgemeende dankjewel voor jullie inzet en engagement voor onze bewoners!



**Dankjewel aan elke vrijwilliger voor alles wat je elke dag betekent.
Jullie maken écht het verschil.**



Een terugblik van vrijwilliger/reporter-van-dienst, Bernard

Op 5 maart trokken we er met een 30-tal vrijwilligers op uit om samen, onder begeleiding van Els en Iris, de "Dag van de Vrijwilliger" door te brengen, in Frans-Vlaanderen.

Wist je dat...?

-'La reine du picon' genaamd Gisèle Coudeville (intussen 90 jaar) sinds 1958 het "Café Saint-Eloi" openhoudt?

En er intussen al één miljoen picons serveerde?

Een klein hoekcafé in Houtkerque, waar de tijd bleef stilstaan, de sanseveria's aan de ramen prijken en bezoekers van heinde en verre komen om het heerlijke okerkleurig aperitief hun smaakpapillen te laten strelen... à la bière of... au vin blanc. Om 't even wat je keuze is, een Picon krijg je geserveerd in een sierlijk bierglas.



-' Le Koestal ' niet alleen een koddige combinatie van Frans en Vlaams vormt, maar vooral een heerlijk gezellig restaurant is?

Gelegen helemaal 'te lande' ... in het dorpje Warhem, waar de bus zich haast in de gracht moet parkeren omdat de straten er maar al te smal zijn, worden we (in de koestal) verwend met: een lekker vispannetje of smakelijk bereid stoofvlees, naar keuze... wijntje erbij en een fijn dessert achteraf.





- In Lefferinckoucke weer en wind vrij spel hebben, zich bewegend door het helmgras en het zand, en betonnen wachters overzee richting de horizon turen, mijmerend over de onrustige tijd die ze meemaakten?

Het dorpje zelf, gelegen aan de kust, is doods in de winterperiode. En toch is het er prettig rond flaneren. We wandelen gewoon langs het strand... een paar honderd meter... en dan rijzen ze voor onze neus op, nabij de Batterie van Zuydcoote: de ene naast de andere scheefgezakte en met graffiti versierde bunker. Ze maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van The Atlantikwall; nu kan je er langs, erover, erop, en we doen het! Onze toch ietwat oudere knoken en gewrichten laten we efkens 'foert' zeggen, en we helpen elkaar langs de steile duinpaadjes... bergop bergaf... om toch maar bij die fameuze bunker te geraken waar een breed venster omgeven wordt door een graffiti haai en we ons in die enorme muil van de haai laten fotograferen. Zotte toestand!



- Dat een uur aan zee voldoende is om de droge kustwind je keel wat uit te drogen, zodat een bepaalde soort pitstop zich toch opdringt onderweg naar Elverdinge?

We landen in Dunkerque, in Café 'Le Malouin', 't Doet deugd nog even te kunnen napraten over een toch wel erg geslaagde uitstap.

- We met de vrijwilligersgroep evenveel werk verzetten als 8 voltijdse medewerkers?

Directeur Stefan maakte ons dit duidelijk tijdens het middagmaal. Zonder enige moeite legde hij dan ook de link naar deze uitstap: kunnen jullie zich voorstellen wat jullie voor ons betekenen? En is het dan ook niet ergens normaal dat wij, o.a. via deze daguitstap, jullie onze dankbaarheid willen tonen? Met een brede glimlach aanvaarden we die dankbaarheid (we voelen ons echt verwend vandaag), maar we weten ook dat we dit allemaal ook echt met een groot gul warm hart doen. Is het dan ook niet een beetje logisch dat wij op onze beurt ook Home Vrijzicht bedanken dat we dit allemaal ook mógen? Zeker weten!", Bernard namens de vrijwilligersgroep.



Hoogdag voor onze petanquers

We waanden ons even in la douce France...

Onze leden van de petanqueclub schoven mee aan tafel voor het kampioenenfeest. We blikten terug op het voorbije seizoen met als hoogtepunt: de uitreiking van de beker aan onze kampioene...

Proficiat Lucienne!



Na de koffie werd het nieuwe seizoen meteen op gang gegooid. Op naar een nieuw jaar vol sportieve en gezellige momenten rondom het petanqueplein! Speciale dank aan de vrijwilligers die dit 2-wekelijks in goede banen leiden.





Ierse feestdag

Op 17 maart vierden we St. Patrick's Day, de nationale feestdag van Ierland! We mochten genieten van een fantastisch optreden van Paddy's Choice, een Ierse folkgroep die meteen voor sfeer en ambiance zorgde. Iedereen genoot zichtbaar van de muziek en de gezelligheid.





Ochtendstond heeft goud in de mond...

Bewoners van kring 1 genoten van een heerlijk lente-ontbijtbuffet. Samen even de tijd nemen voor een uitgebreid ontbijt. De lente kleurt niet alleen de natuur, maar laat ons opnieuw stralen. Om te genieten van de kleine dingen, de eerste zonnestralen en dat frisse gevoel van een nieuw begin. Een moment om samen te koesteren. Van harte bedankt aan iedereen die deze ochtend zo bijzonder maakte!





Dierenliefde

Wat als je baasje je meenam naar het werk op vraag van bewoners?

Wel, dan maak je al heel snel nieuwe vrienden! Loukie 





Op de catwalk

Ook al leek het de voorbije periode soms herfstweer, de zon kwam toch af en toe piepen... Alsook bij ons in huis... De nieuwe lente- en zomercollectie deed ons al dromen van eens buiten zitten in de tuin, een uitstapje, on tour met de plateaufietsen of gewoon wat zon op je huid voelen...

Enkele bewoners en vrijwilligers waren model van dienst, waarvoor dank. Laat die lente nu maar komen!





Koffiehuis op tournee

Het koffiehuis ging op tournee... zo hielden ze halt op kring 1 en kring 3. En zo vervolgen ze langs elke kring. Een heerlijk geurende koffie met een toefje slagroom of likeur en een vleugje gezelligheid er bovenop! Gezellige momenten om even bij stil te staan en volop te genieten.





Een avond vol spanning en speurwerk...

Maandelijks organiseren we een gezellige avondactiviteit voor onze bewoners. Deze keer stond, een moorddiner op het programma.

De bewoners gingen de uitdaging aan om als echte speurders te werk te gaan. Het mysterie? Het verhaal draaide rond het verdachte overlijden van meneer Vandengechte... aan tafel om te ontdekken wie de dader was. Gedroeg de huismeid Clara zich verdacht? Of zat de zus er misschien voor iets tussen? Wat met de dokter... of toch de zakelijke partner?

Opvallend hoe dit concept aansloeg! Maar liefst twee uur lang werd er druk gespeculeerd, gediscussieerd en gelachen. De aanwezigen leefden zich helemaal in het verhaal. Een geslaagde avond vol spanning en interactie.



Speciale dank aan de mensen die instonden voor de praktische organisatie tot het acteertalent aan tafel. We kijken nu al uit naar de volgende activiteit!





100 kaarsen worden bekroond met een zomerlinde!

In 2025 en begin 2026 mochten de zussen Agnes en Maria Depuydt, elk op hun beurt 100 kaarsen uitblazen ter gelegenheid van hun verjaardag! Samen met hun familie beleefden ze een onvergetelijke feestelijke dag.

Naar traditie in ons huis, planten we een boom aan voor elke 100-jarige. Ondertussen bloeien al tal van prachtige zomerlindes in onze binnentuin, met bijhorende persoonlijke naamplaat. Wandel gerust even rond de vijver om alle bomen te gaan ontdekken.

Half april was het zover. Onder een stralende zon huldigden we de bomen van Maria en Agnes officieel, in het bijzijn van hun familie, medewerkers en directie.

Na de plechtigheid sloten we af met een lekkere stuk taart. Een gezellige namiddag vol verhalen.

Van harte proficiat Agnes en Maria!





Uitstap naar Beauvoorde

Er stond een smakelijke uitstap naar de Beauvoordse walhoeve op het programma. De bewoners kregen er bij start een rondleiding en uitgebreide uitleg over hoe men kaas produceert. Bij onze echte kaasliefebbers kwam het water al in de mond. Een proevertje kon niet ontbreken om nadien in de winkel hun favorieten aan te kopen. 's Avonds schoven we allen aan tafel voor een picknick vol lokaal lekkers.





Optreden de Meezingers Vlamertinge

Op visite in Vlamertinge voor een optreden van De Meezingers
We spotten enkele bekende gezichten en genoten samen van de warme sfeer en de muziek. Dankjewel voor de uitnodiging.



Terug naar de tijd van d'n tobak...

Herinner je nog de tabaksteelt? Of de blitse reclame voor Belga sigaretten? Of dampende sigaren tijdens een TV-interview of familiebijeenkomst? Tot vijftig jaar geleden was dat doodnormaal. Nu kan je zich dit moeilijk voorstellen...

We lieten ons op sleeptouw nemen doorheen het Tabaksmuseum.
De gids bracht het verleden tot leven met 'des petites histoires'. Onze bewoners genoten zichtbaar en haalden herinneringen op. Een geslaagde, gezellige namiddag vol nostalgie!





LET'S
GO!



Maandag tem donderdag:
Beweegnamiddag 'je zi were in forme' op de kring.

Op alle leefruimtes ging de valpreventiebrigade langs om samen een fruitig dessert te maken. Daarna volgden beweegspelen. Ondertussen kwam de kiné langs om de kinesessies eenmalig op de leefruimte te laten plaatsvinden.



De kringbegeleiders zaten ook niet stil.

Dagelijks schoven ze met bewoners aan tafel voor het gezelschapsspel, 'huisje weltevree'. Een soort ganzenbord in de vorm van een huis, met allerlei vragen of opdrachten rond valpreventie.



Week van valpreventie, een terugblik:

➤ ➤ Medewerkers: escape box

Elke dag kregen medewerkers een escape box omtrent een valrisico. Aan hen om het raadsel op te lossen en de code te kraken. Iedere escape box bevatte een element dat op het einde moest samen komen, in ruil voor een beloning. Deze activiteit kon men smaken, een soort mini-teambuilding, een opfrissing/bewustwording rond valpreventie.



➤ ➤ Vrijdag: rollatorreffen:

Bewoners kwamen langs voor een check up van de rollator. Daarnaast werd deze ook gepoetst, gepimpt en technisch gekeurd. De kiné zag toe om veilig stappen te bewaken. Een gezond hapje als afsluiter van deze actieve en geslaagde week in het rollatorcafé. **Dankjewel voor alle deelnames, enthousiasme en hulp!**



Verjaren, een dag met een gouden rand.
Een dag met veel vrolijkheid, een dag om te vieren.
Van harte proficiat aan de jarigen van maart en april!



Jeanine Becqouye
89 jaar



Josephina Hardy
84 jaar



Godeleine Cadet
92 jaar



Sara Rigole
95 jaar



Arlette Gadeyne
69 jaar



Lucienne Allaeyns
85 jaar



Astrid Verleure
88 jaar



Agnes Allewaert
95 jaar



Henriette Meersseman
92 jaar



Gilaine Verstraete
93 jaar



Alena Kindt
89 jaar



Agnes Cruyt
87 jaar



Aime Van Oost
91 jaar



Monique Lysy 84 jaar
Willy Moniez 86 jaar



Godelieve Feryn
94 jaar



Freddy Deprince
81 jaar



Gerard Desmet
96 jaar



Lucienne Derycke
95 jaar



Paula Wemaere
98 jaar



Alice Barroo
90 jaar



Maria Dubois
95 jaar



Agnes Candaele
92 jaar



Francine Verkruysse
83 jaar



Maria Vanbesien
86 jaar



Diana Debeer
80 jaar



Jeanine Legrou
84 jaar



Oswald Defever
77 jaar



Magda Noppe
81 jaar



Nieuws uit de assistentiewoningen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Lena Pattyn en kom binnenkort in flat 9 wonen. De kleinkinderen zullen eerst mijn flat schilderen en gezellig maken. Graag stel ik me even voor. Ik werd geboren in Ardoosie. Ik groeide er op onder de vleugels van mama, Maria Steyaert en papa, Victor Pattyn. Tijdens mijn studies volgde ik kleuteronderwijs en lager onderwijs. Mijn carrière startte in het vrij onderwijs in Roeselare.

Uitgaan in het weekend mocht niet van thuis. Mijn zondag bestond uit handwerk en wandelen in Brugge terwijl mijn vader naar de voetbal ging kijken. Ik leerde mijn man, Frans kennen via kennissen van mijn ouders. We gingen toevallig naar hetzelfde toneelstuk kijken. Mijn ouders waren in het begin zeer streng ten opzichte van Frans. Zo lieten ze ons thuis niet alleen en ging mijn papa mee tot aan de deur. Gelukkig dat Frans daar niet zo over viel en mij graag zag. Het jaar erop, in 1964 zijn we getrouwd. Ik kreeg mijn ontslag omdat Frans in het rijksonderwijs werkte... We huurden een huis aan de Oude Veemarkt en later bouwden we ons huis in de Briekestraat. We kregen 2 kinderen en zijn gezegend met 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ik ging terug aan de slag in de gemeenteschool van Vlamertinge tot mijn arbeidsongeval... Het herstel duurde jaren, ik mocht niet meer werken. Maar ik kon niet stil zitten. Zo ben ik in de school van mijn man beland. In het Atheneum te leper.

Toen we samen op pensioen gingen, trokken we jaarlijks op reis naar de Ardennen en Limburg. Verre reizen lukten me niet omwille van mijn ongeval. Frans is enkele keren naar Japan en Amerika gereisd. Ik vond dat hij dit moest doen, ook al kon ik niet mee, ik gunde hem dit.

Ik was vrijwilliger bij de Paters en het sociaal centrum. We hebben samen een mooi leven gehad. Het huis werd me te groot voor mij alleen en ik waagde de overstap naar een flat.

Toevallig dezelfde flat waar mijn ouders indertijd nog gewoond hebben. Tot binnenkort!

Lena



MEI

- woe 6 mei - 14u gezellig koffiehuis (2de deel cafeteria)*
- do 7 mei - 08u30 tot 16u30 rolwagenpoets/nazicht
(2de deel cafeteria)
14u00 uitstap naar zorgboerderij (Alveringem) *
- vrij 8 mei - vanaf 14u verwenmomenten dames (moederdag) *
vb. voet-/hand-/gezichtsverzorging/fotoshoot
als verwenkoffie (cafeteria)
- 12 mei - mobiele optiker in huis *
- woe 13 mei - bedevaart naar St Janskerk (Poperinge) *
- di 19 mei - 14u30 optreden 'All Stars' (cafeteria) €
- woe 20 mei - uitstap naar boerderij en frituur als avondmaal
(Vlamertinge) *
- woe 20 mei - mobiele audioloog in huis *
- do 21 mei - 16u00 Pinksterviering (cafeteria)
- do 28 mei - mannenuitstap naar 'Viva la vache' (Wijtschate) *
- vrij 29 mei - 17u Langste Tafel met broodmaaltijd
in kerk Elverdinge *
- zo 31 mei - 15u optreden orkest Wervik (cafeteria) - gratis

Inschrijvingen sluiten we 1 week voor activiteit af!!!

Als familie / mantelzorgers steeds welkom om aan te sluiten.

€ = optreden + dessert in cafeteria = 10 euro per persoon.

*Activiteit waar inschrijven noodzakelijk is!

Vergeet je niet in te schrijven via het onthaal. Let wel, we willen iedereen de kans geven om aan een uitstap deel te nemen, dus inschrijven betekent niet meteen dat je effectief kan meegaan.

Voor de terugkerende activiteiten verwijzen we je graag door naar de activiteitenkalender (zie prikbord op de kring).



JUNI

- woe 3 juni - avondactiviteit film 'FC De Kampioenen'
met croques als avondmaal (2de deel cafetaria) *
- do 4 juni- 15u hondenshow (cafetaria) €
- woe 10 juni - 15u namiddag in thema van 'communie'
met koffie en ijstaart (cafetaria) €
- do 11 juni - 14u bedevaart naar de Frezenberg *
- vrij 12 juni - 14u Vaderdag - dessertnamiddag met caféspele
voor de mannen in huis (2de deel cafetaria) *
- woe 17 juni - 14u30 uitstap naar de Paters met avondmaal *
- do 18 en vrij 19 juni - bewonersraden op kring
- vrij 19 tem 21 juni - weekend aan zee *
- woe 24 juni - 16u turnkring Vlamertinge (cafetaria) - gratis
- vrij 26 juni - 14u kermis Elverdinge met optreden
'Johnny Clarysse' in OC Den Elver *
- za 27 juni - 17u tot 17u45 optreden Harmonie Elverdinge
(afhankelijk weer: terras/cafetaria) - gratis
- di 30 juni - 15u optreden Martin De Winter (cafetaria) €

Inschrijvingen sluiten we 1 week voor activiteit af!!!

Als familie / mantelzorgers steeds welkom om aan te sluiten.

€ = optreden + dessert in cafetaria = 10 euro per persoon.

*Activiteit waar inschrijven noodzakelijk is!

Vergeet je niet in te schrijven via het onthaal. Let wel, we willen iedereen de kans geven om aan een uitstap deel te nemen, dus inschrijven betekent niet meteen dat je effectief kan meegaan. Voor de terugkerende activiteiten verwijzen we je graag door naar de activiteitenkalender (zie prikbord op de kring).



PASTORAAL NIEUWS

Bijbelse vragen

In de Bijbel lezen we veel verhalen over Jezus die mensen ontmoet. Jezus zag mensen graag en was heel geïnteresseerd in wie ze waren en wat voor hen belangrijk was. Hij maakte echt tijd en luisterde met heel zijn hart. Enkele van die vragen hebben wij voorgelegd aan Sara, zorgkundige in ons huis. Zij is dus als het ware in gesprek met Jezus.

#1 Wat is je naam? (Lucas 8,30)

Sara, Sara is een Bijbelse naam en betekent "vorstin", zij wordt gezien als een soort aartsmoeder, als vrouw van Abraham.



#2 Waarover praat je veel? (Lucas 24,17)

Ik praat veel over mijn familie en wat die familie allemaal met zich meebrengt, wat we samen mogen beleven, waar ik bij het vertellen nog steeds van geniet. Mijn familie... daar bedoel ik mee wie me nauw aan mijn hart ligt, belangrijk is in mijn leven en eigenlijk ook grotendeels mijn doel is in mijn leven. Mijn familie is ook meer dan mijn familie als in mijn stamboom. Vrienden, nauwe collega's... maken ook deel uit van mijn familie.

#3 Waarom huil je? (Johannes 20,15)

Ik huil voor de onmacht waarin wij als gezin voor het moment in vertoeven, de tweestrijd tussen angst en hoop, dat er plots geen zekerheden meer zijn. Maar ik huil ook uit dankbaarheid voor de vele steun die we mogen krijgen vanuit 'mijn familie'.

#4 Wie zijn jouw broeders en zusters? (Matteüs 12,48)

Maken deel uit van 'mijn familie' die min of meer hetzelfde doel hebben in het leven, die dezelfde waarden hebben, die respect hebben voor wie je bent, voor wie 'zorgen voor' echt is.

#5 Waar zou jij je leven voor geven? (Matteüs 16,26)

Voor mijn kinderen, dat ze gezond mogen zijn, dat ze kunnen genieten van de vele mooie momenten die geweest zijn en de nog meerdere mooie momenten die nog mogen komen.

Dankjewel Sara!



PASTORAAL NIEUWS

Terugblik

Maart en april stonden volledig in het teken van
Aswoensdag – VASTEN – GOEDE WEEK – PASEN

Pasen is een paradox:

Wij mogen het leven vieren midden in een gebroken wereld.

En dat is een hele uitdaging. Wij worden altijd opgeroepen om ons te keren naar het leven en dat is geen evidentie. Christian Bobin – een schrijver – schreef op een bepaald moment: Het goede heeft mij in het leven altijd meer tot verwondering gebracht dan het kwade. Wij mogen er steeds opnieuw naar op zoek gaan en ons leven er door laten inspireren.





PASTORAAL NIEUWS

Solidariteitsmaaltijd en solidariteitsquiz

Bijbels gezien gaat de vasten of de 40-dagentijd ook over ons weer naar elkaar toe keren, elkaars zorgen en noden zien en actie te ondernemen.

We proberen dat elk jaar te realiseren voor een organisatie. Dit jaar is dat OVERKOP in Poperinge die bijzondere aandacht geven aan jongeren die het mentaal lastig hebben.



*Gods volk onderweg
Luc Blomme*

Dat bracht al een aardig centje op, 400€ om precies te zijn.
DANK JULLIE WEL!





PASTORAAL NIEUWS

Vooruitblik **MEIMAAND – MARIAMAAND**

*Ik groet u, lieve moeder, U was een mens als wij,
vol twijfels en vol vragen, zo bent u ons nabij.*

*God zal een antwoord geven dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven en eren wij uw naam.*



Iedereen kent wel een Marialied.

"Liefde gaf u duizend namen", "Te Lourdes op de bergen",
het "Magnificat" of het "Salve Regina".

Wij willen tijd maken om Maria te ontmoeten:

- In de tuin van de zusters zullen we 2x een **Mariamoment** organiseren waarbij we bidden, zingen en een kaars aansteken. We doen dit op **12 mei** en **2 juni** in de namiddag.
- We gaan op **bedevaart** naar OLV van Sint Jan in Poperinge. We doen dat op woensdag **13 mei** in de namiddag.
- We gaan ook op **bedevaart** naar de Frezenberg in Ieper en zullen ook daar samen bidden en zingen en een kaars aansteken. We doen dit op donderdag **11 juni** in de namiddag.



PASTORAAL NIEUWS

De Langste Tafel

Op vrijdag **29 mei** organiseren we voor het derde jaar op rij DE LANGSTE TAFEL. We doen dat in de kerk als een teken van verbondenheid en nodigen alle inwoners van Elverdinge uit om te komen eten. Het wordt op die manier een zeer moderne manier van eucharistie vieren!



Communie- en Vormsel show

Op **10 juni** in de namiddag organiseren we een themadag rond communie en vormsel. Hoe beleefden we dit vroeger en de dag van vandaag?
Een namiddag vol heerlijke nostalgie.

Religieuze daguitstap

Op donderdag **2 juli** gaan we opnieuw op daguitstap. Waarheen is nog even een verrassing, maar hou deze datum al vrij voor een nieuwe dag vol religieus "moois".

Overzicht gebedsdiensten mei - juni

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Woe 29 april en woe 6 mei | 10u30 | kapel | gebedsdienst |
| 12 mei en 2 juni | 14u30 | tuin zusters | Mariamoment |
| Woe 13 mei | 14u00 | bedevaart Poperinge | OLH Hemelvaart |
| Woe 21 mei | 16u00 | cafetaria | Pinksterviering |
| Do 11 juni | namiddag | bedevaart Frezenberg | Mariabedevaart |
| Woe 1 juli | 10u30 | kapel | gebedsdienst |
| Do 2 juli | ganse dag | | religieuze daguitstap |
| Woe 8 juli | 10u30 | kapel | gebedsdienst |



PASTORAAL NIEUWS

We gedenken:

Mevr. Francine Finet, geboren op 30/11/1953 te Komen en overleden op 19/02/2026. Francine woonde op kring 1.

Mevr. Annie Deroo, geboren op 25/05/1944 te Westvlieteren en overleden op 22/02/2026. Annie woonde op kring 4.

Dhr. Urbain Vandenbussche, echtgenoot van Jeanine Balanck, geboren op 22/07/1933 te Houtem en overleden op 14/03/2026. Urbain woonde op kring 4.

Mevr. Maria Decaestecker, weduwe van Daniël Stamper, geboren op 18/02/1930 te Wijtschate en overleden op 21/03/2026. Maria woonde op kring 3.

Mevr. Giselle Vandelanootte, weduwe van Maurice Clabau, geboren op 18/06/1933 te Poperinge en overleden op 25/03/2026. Giselle woonde op kring 1.

Dhr. Luc Delbeke, echtgenoot van Celeste Raes, geboren op 08/02/1935 te Roeselare en overleden op 26/03/2026. Luc woonde op kring 2.

Dhr. Paul Wydoodt, weduwnaar van Margriet Feys, geboren op 13/07/1933 te Lo en overleden op 08/04/2026. Paul woonde op kring 2.



Veel sterkte
in deze moeilijke tijd

DE REGENBOOG

De voorjaarszon

We werden begin april al verwend met de eerst warme zonnestrallen. Wij lieten deze uiteraard niet aan ons voorbij gaan. Tafels en stoelen werden naar buiten verhuisd en de koffie werd rijkelijk geserveerd in de zalige voorjaarszon. Genieten!



De eerste zon van april streelt zacht de bleke grond, alsof de winter fluistert: "ik ben er bijna niet meer rond."

Een aarzelend licht op ramen, een glimlach in de straat, de kou trekt stil naar achter. De lente die ontwaakt.



DE REGENBOOG

Demiclowns

Ook onze eigenste demiclowns kwamen ons nog eens een bezoekje brengen. Altijd een fijn weerzien!



Immer creatief

Schilderen, kleuren,... dit blijft een populaire bezigheid. Dit keer was het allemaal in teken van Pasen. Onze bewoners blijven immer creatief!



MEIMAAND = COMMUNIEMAAND

Meimaand = communiemaand

Mei is dé uitgelezen maand van de eerste en plechtige communie... voor zover die nog echt gevierd worden. Want tegenwoordig schakelt men meer en meer over naar een 'lentefeest' of een 'groeifeest', aangezien de katholieke kerk en de erediensten die ermee gepaard gingen wat naar de achtergrond verdwenen zijn.

Maar als we rondwandelen in het woonzorgcentrum en hier en daar eens polsen, moeten we vaststellen dat de kerk en het geloof bij onze bewoners nog springlevend zijn. Ze kijken met een beetje weemoed, maar toch met leuke herinneringen en plezante anekdotes terug op die al of niet feestelijke dagen.



"De kaars die we tijdens 'de lering' kregen vooraf, was een die vader goed bewaarde tot we onze communie deden. Maar terug meenemen naar huis mocht niet, die kaars moest daarna in de kerk blijven."

"Ja, de communie... Dat was in onze tijd toch heel wat anders dan nu, hé! Bij ons werd er veel minder luxe gevoerd, hoor. Er viél ook niet te kiezen of we al dan niet onze communie deden; het was van moeten!"

Vestimentair...

"Ik weet nog dat ik op mijn eerste communie een rood kleedje droeg dat moeder zelf had gemaakt. En van diezelfde stof had ze dan ook een manteltje gemaakt, dat er perfect bij paste. Na de viering om 10u 's morgens, was er 's namiddags de vespers en daarna 't lof, en de maandagmorgen om 8u opnieuw naar de mis..."





"De 'knechtjongens' droegen de eerste dag een lange broek, en de tweede dag een korte broek. Toen ik in Kortrijk mijn eerste communie deed, droeg ik als manneke een marine-kostuumpje in blauw-wit, maar ik weet niet meer of dat met een korte of een lange broek was."

"Ik droeg een lang kleedje tot op de grond, en na mijn communie werd het door moeder ingekort zodat ik toch nog een tijdje kon dragen bij speciale gelegenheden. Want toen was het nog mode van 'zondaagse' en 'weekdaagse' kledij!"

"Naar de coiffeur? Maar nee, 't was ons moeder die ons haar kniptel 't Was daar ook zo geen 'kunst' aan, hé. Ik had een frou-froukje toen ik klein was en moeder knipte dat."

"Mijn kleed was een lang wit kleedje dat ik geleend had van de boerendochter van de buurt. Het jaar daarna had ik een vriendinnetje dat ook haar communie deed en 'preusveertig' haar 'nieuw' kleedje toonde. Ik had het direct gezien: dat was hetzelfde kleedje dat ik had gedragen bij mijn communie, en dat haar mama blijkbaar ook geleend had bij de buurvrouw."

Communie een feest?



"We waren toen veel gelukkiger dan de jeugd nu! We waren met weinig content... Er wás trouwens ook niet zoveel om uit te geven; de mensen hadden toen ook minder dan nu. Vanwaar zou het gekomen zijn?"

"Na de communie moesten wij gewoon terug naar school; er werd daar geen spel van gemaakt."

"Feest? Zéker! Bij ons was de communieviering een 'kerremesse'... met familie die langs kwam om ons te feliciteren en met een eenvoudige maar lekkere maaltijd. Puree, boontjes, erwtjes en worteltjes en een schoon stukske van 't zwijn."

"Bij ons was het helemaal geen feest. Als onze communie gedaan was, mochten we wel ons ne keer gaan 'presenteren' bij de buren of bij de plaatselijke winkeliers. En dan kregen we een snoepje of een centje. Het snoepje mochten we opeten, maar het centje moesten we afgeven. Wij hadden geen spaarpot. Het werd gewoon in moeders portemonnee gestoken."





"Bij onze eerste communie waren er geen prentjes; wél bij onze plechtige communie. En in onze catechismus stond de stempel van 't bisdom..."

"Na onze communie mochten we bij de fotograaf langs, waar een mooi portret werd getrokken; wij op ons 'piekebest', met een missaal in onze hand. Soms was er wel eens wat jaloezie mee gemoeid... als de een bijvoorbeeld een dikkere missaal had dan de andere. Toen keek ik daar nog niet al te veel in, maar nu lees ik toch wel nog regelmatig in de bijbel; ik heb er zelfs twee exemplaren van. o.a. één met hele dunne blaadjes van meer dan 1700 bladzijden!"

*"Het spannendste moment in de kerk? Zingen!
Uit ons Hosannah-boek, een soort kerkboek..."*

"Bij ons thuis was 't bakkerij en de 'communiekanten' kregen dan een koekje of een taartje..."

"Toen mijn broer zijn plechtige communie deed, moest ik mijn communiekleedje terug dragen en ik was toen zo fier op mijn 'sacoche' en mijn handschoenen, dat ik niet eens merkte dat ik nog steeds op mijn 'savatten' stond..."

"Het feestje werd gehouden bij ons thuis, met enkel de meter en de peter erbij, en de grootouders. Maar toen waren onze grootouders dikwijls ons meter en peter. Nu gaan veel families uit eten, met een hele bende volk."



Communie op de dag van vandaag?

Uit deze anekdotes en herinneringen blijkt dat er in de laatste 100 jaar heel wat is geëvolueerd. Het Christelijk geloof heeft bij de jonge mensen van tegenwoordig heel wat van zijn pluimen verloren, terwijl het bij de ouderen soms nog springlevend is en de dagdagelijkse gedachtegang mee helpt bepalen. Nog heel wat kinderen doen hun communie, maar zonder echte geloofs-overtuiging. En de feestjes... dié worden wel uitgebreider en intenser, terwijl ze vroeger beperkt waren tot de kleine familiekring. Tja... de tijd staat niet stil.

Met dank aan: tekstschrijver/interviewer, vrijwilliger Bernard K.

Kruiswoordraadsel



Vul in.

- 1 Dat vrolijke gevoel wanneer de lente begint
- 2 Ander woord voor lente
- 3 Wat zaden doen wanneer ze beginnen te groeien
- 4 Dier dat vaak met Pasen wordt geassocieerd
- 5 De belangrijkste dag van het paasfeest
- 6 Gele lentebloem die vaak in maart bloeit
- 7 Wat een vogel doet om eieren warm te houden
- 8 Zachte kleuren die bij de lente passen

PERSOONLIJKE UITNODIGING

DE LANGSTE TAFEL VAN ELVERDINGE

SCHUIF JE MEE AAN?

€ 10pp
-12j: 5 pp

Inbegrepen:

- verzorgde broodmaaltijd
- wijn, bier en water
- gezellige babbel er
- gratis bovenop!

29 MEI START OM 17U30

LOCATIE: IN DE KERK

INSCHRIJVEN TOT EN MET 8 MEI

VIA OVERSCHRIJVING MET VERMELDING 'NAAM , AANTAL

VOLWASSENEN, AANTAL KINDEREN' OP REKENINGNUMMER VAN

DE LANGSTE TAFEL: BE 77 1044 0934 9242

OF CASH TE BETALEN VIA FRIEDA SWEERTVAEGHER

Volgens het concept van de week van de verbondenheid 2024 zetten we dit initiatief graag verder. Dit in samenwerking tussen Elverdingse verenigingen en WZC Home Vrijzicht. Ondersteuning van een lokale werking kiezen we als goede doel.